



## Entreprenörens balansgång mellan himmel och helvete

Under mina 25 år som innovatör och entreprenör (c:a 1968-1993) var jag mycket positivt inställd till det svenska samhället, och då rådande villkor för näringsliv och entreprenörskap i stort. Jag såg dock företagandet som mycket riskfyllt då oförutsedda faror och händelser ständigt hotade balansgången.

Som egen företagare är man ständigt utsatt för finanseliten som saknar varje form av förståelse för mödan och svårigheterna att skapa ett globalt och uthålligt företag. Om balansgången tillfälligt hotas av t.ex. konjunkturförändringar eller attacker från konkurrenter slår denna finanselit till och sänker entreprenören ner i avgrunden.

Man försvarar tillslaget med att entreprenören har misslyckats och företaget är värdelöst, oavsett potentialen. Det är ofta ett igång varande företag som tillfälligt drabbats av marknadens förändringar. De omfattande immateriella tillgångarna, som utgör 80% av företagets marknadsvärde, anses plötsligt värdelösa. Endast de negativa posterna lyfts fram. Det positiva som inte syns i balansräkningen stoppar sen finanseliten i den egna fickan när företaget säljs vidare.

Detta är i korthet vad jag som innovatör och entreprenör råkade ut för. Och jag är inte ensam om det. Sedan dess har varje försök att åter komma upp på linan förhindrats av en väl utvecklad vänskapskorruption inom finanseliten. Den vårdas ömt och skyddas av advokat kårens svarta får som utnyttjar rättssamhällets svagheter.

Detta är min sammanfattning efter mer än tjugo års sökande efter svaret på hur den s.k. "System 3R-affären" kunde ske. Det belyses vidare i mitt bifogade brev till statsminister Stefan Löfvén.

Börje Ramsbro